

Κύριε Πρώην Πρωθυπουργέ,
Κύριε Υπουργέ,
Κύριοι Πρόεδροι,
Αγαπητοί Συνάδελφοι και φίλοι,

Ήρθε η ώρα του απολογισμού.

Από πλευράς μου, έχω να πω ότι το Σώμα, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, και η Πολιτεία γενικότερα, μου φέρθηκαν άψογα. Είχα την τύχη να συναντηθώ και να συνεργαστώ, στη για 40 περίπου χρόνια θητεία μου, σε όλους τους βαθμούς, με συναδέλφους άριστους καθόλα, από τους οποίους μόνο ωραίες αναμνήσεις έχω. Και γιαυτό σας ευχαριστώ και ποτέ δεν θα σας ξεχάσω. Αυτό ισχύει για όλους τους ανθρώπους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και για το διοικητικό προσωπικό.

Για το αν και εγώ προσέφερα κάτι, για το ποια είναι η αποτίμηση της δικής μου συνεισφοράς, φυσικά δεν νομιμοποιούμαι να απαντήσω εγώ. Πιστεύω, απλώς, ότι υπηρέτησα ευσυνείδητα και αυτή η πίστη μου με ηρεμεί.

Σας αγαπώ όλους και σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου και στους νεότερους συναδέλφους να πω ότι αξίζει να μοχθήσουν, προκειμένου το άριστο αυτό Σώμα, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, να το ανεβάσουν ακόμα πιο ψηλά.

Σας ευχαριστώ.

Ιωάννης Γ. Τρίαντος, Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.

Αθήνα 26-6-2014

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι

Δεν σας κρύβω ότι ποτέ δεν ένοιωσα άνετα μπροστά σε ένα μικρόφωνο. Πολύ περισσότερο σήμερα που μετά από τόσα χρόνια στέκομαι μπροστά στην εξώπορτα του Νομικού Συμβουλίου και συνειδητοποιώ την πραγματική σημασία της φράσης που χρόνια έλεγα αορίστως. Ότι δηλ. ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα.

Βλέποντας τους νέους συναδέλφους, αναπολώ τον καιρό που ήμουν στην ηλικία τους και άκουγα ότι κάποιοι συνάδελφοι συνταξιοδοτούνταν. Τότε πίστευα ότι ο χρόνος της δικής μου συνταξιοδότησης ήταν πολύ μεγάλος. Σήμερα ο χρόνος που διήνυσα στο Νομικό Συμβούλιο μου φαίνεται ότι διήρκεσε μόνο «μια στιγμή». Μια στιγμή όμως που υπήρξε πολύ μεστή αφού μέσα σ' αυτήν περικλείονται τα πιο δημιουργικά χρόνια της ζωής μου. Στο τέλος της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας σήμερα, ξέρω πολύ καλά ότι υπήρξα ένας τυχερός άνθρωπος και ότι κατά τη διάρκειά της μου προσφέρθηκαν πολλά. Οφείλω λοιπόν να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σ' αυτούς που μου πρόσφεραν την ευκαιρία να την διανύσω. Έτσι θέλω να πω ευχαριστώ, πέρα από το Θεό και την καλή μου τύχη, και: Στο Ελληνικό Δημόσιο που μου εμπιστεύθηκε το χειρισμό των υποθέσεών του, προσφέροντας σε μένα και την οικογένειά μου ένα πολύ καλό επίπεδο ζωής, ζητώντας μου μόνο το αυτονόητο, δηλ. να κάνω το καθήκον μου. Στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους που μου έκανε την τιμή να με δεχθεί μεταξύ των μελών του, να με θεωρήσει άξια να εξελιχθώ στο βαθμό του Νομικού Συμβούλου και να μου δώσει την ευκαιρία να γνωρίσω τόσους αξιόλογους ανθρώπους όχι μόνο μεταξύ των μελών του, αλλά και μέσα στον ευρύτερο χώρο της Δικαιοσύνης και της Διοίκησης. Τέλος θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλο το προσωπικό του Νομικού

Συμβουλίου, κύριο και διοικητικό, για τη μακρόχρονη συνεργασία μας και για τις μικρές στιγμές που μου πρόσφεραν στην καθημερινότητά της, που είναι πολύτιμες γιατί συνθέτουν τον πλούτο των αναμνήσεών μου και που είναι εν τέλει τα μόνα πράγματα που θα πάρω μαζί μου φεύγοντας.

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι

Η ζωή μας είναι ένα άθροισμα παλαιών και νέων κύκλων.

Αισθάνομαι απόλυτα ευτυχής που διήνυσα τον κύκλο της επαγγελματικής μου ζωής έτσι όπως τον διήνυσα. Ελπίζω, Θεού θέλοντος και όσο θα μου το επιτρέψει η ηλικία μου, να διανύσω και άλλους ενδιαφέροντες και δημιουργικούς κύκλους, από άλλες σκοπιές ειδωμένους.

Εύχομαι σε σας και τις οικογένειές σας να είστε γεροί και ευτυχισμένοι και κάθε επιτυχία στο έργο σας που είναι και το έργο του Νομικού Συμβουλίου.

Ευχαριστώ

Ιωάννα Καραγιαννοπούλου

Νομικός Σύμβουλος του Κράτους

Αθήνα 26 Ιουνίου 2014

Αγαπητοί μου συνάδελφοι

Να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Χαράλαμμο Αθανασίου, τον Πρόεδρο του Σ.τ.Ε. κ. Σωτήριο Ρίζο και τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Ιωάννη Καβαροκύρη που μας τίμησαν με την παρουσία τους.

Μετά τη συμπλήρωση 40 ετών υπηρεσίας στο Ν.Σ.Κ. αποχωρώ από το Σώμα με συναισθήματα χαράς και ικανοποίησης γιατί, με τη βοήθεια του Θεού, εκπλήρωσα τα καθήκοντά μου για το συμφέρον του Δημοσίου και συγχρόνως γνώρισα και συνεργάστηκα με τους νυν υπηρετούντες αρίστους συναδέλφους, αλλά και τους ήδη, επίσης αρίστους αποχωρήσαντες συναδέλφους που ετίμησαν το Ν.Σ.Κ.

Επίσης κατά την άσκηση των καθηκόντων μου, γνώρισα εξαιρετικούς Δικαστικούς λειτουργούς που τιμούν τα Δικαστικά Σώματα.

Κατά το σύντομο διάστημα της Προεδρίας μου, φρονώ, ότι το έργο που επιτεύχθηκε υπήρξε επιτυχές και σημαντικό.

Είναι γνωστό σε όλους και δεν είναι φρόνιμο να το απαριθμήσω.

Επίσης στο διάστημα αυτό η συνεργασία του Ν.Σ.Κ. με την Διοίκηση και τα Δικαστικά Σώματα υπήρξε αρμονική.

Για το έργο που έχει επιτευχθεί βοήθησαν όλοι οι συνάδελφοι. Θα πρέπει να αναφερθώ και στην πολύτιμη συμβολή των στενών συνεργατών μου, οι οποίοι, εργαζόμενοι και πέραν των ορίων αντοχής τους, με εύστοχες προτάσεις και λύσεις, βοήθησαν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Τέλος, το επιτυχές αποτέλεσμα οφείλεται και στη βοήθεια του Διοικητικού Προσωπικού του Ν.Σ.Κ. που με αυταπάρηση εργάστηκε για το καλό του Σώματος.

Είναι αναγκαίο και συνειτό, η μέχρι τώρα καλή συνεργασία των συναδέλφων να συνεχισθεί, όπως επίσης και να διατηρηθεί ο υπάρχων σεβασμός των νεωτέρων προς τους αρχαιότερους.

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον Σύλλογο των Μελών του Ν.Σ.Κ. που διοργάνωσε την τιμητική αυτή εκδήλωση για τα μέλη του Σώματος που αποχωρούμε , όσους μίλησαν προηγουμένως και τους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση αυτή.

Εύχομαι σε όλους υγεία, οικογενειακή ευτυχία και καλή συνέχεια.

Ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ.

Ιωάννης Σακελλαρίου